

## Marthakransen verksamhetsberättelse 2013

Marthakransens år blev igen inspirerande och trevligt med varierande program för alla deltagare.

**Årsmötet** hölls den 9 februari på Gumbostrand Konst och Form. På årsmötet valdes följande till styrelsen: Maria Skog, ordförande, Anne Lassas, kassör och Christel Lindblad, sekreterare. Susanne Ingelin-Laine valdes till verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskarsuppleant blev Maria Ahlgren. Medlemsavgiften i föreningen är 3 euro utöver medlemsavgiften till Marthaförbundet och -distriktet. Efter mötet fick deltagarna bekanta sig med Gumbostrand Konst och Form, som har försäljningsutställningar med varierande konstföremål, en trevlig presentaffär och ett läckert café. Några marthor fick dessutom ett hedersuppdrag efter mötet då de fick åka och överlämna ett Martha silvermärke till Christina Grönroos som tack för hennes stora engagemang inom Marthakransen. Tyvärr kunde inte Christina delta i Årsmötet men sitt märke fick hon och ett fint tacktal.

Den 21 mars hölls en kväll med "**saker med en historia**" hemma hos Helena Packalén. Deltagarna fick berätta om en sak om betytt något för dem. Vi fick höra historier om ett virkatäck, en vas, en mollamklocka, nallar, ägg och knappar. Programmet var mycket populärt och kommer att tas upp på nytt.

Den 2 april var det **teaterdags** för Marthakransen. Alla 20 biljetter gick åt på en gång och marthorna fick en upplevelserik kväll på Svenska Teatern med pjäsen "En familj".

Den 7 april hade Marthakransen **sakbyttardag** på Mårsbacka. Tillställningen var en upprepning av förra årets sakbyttardag och dagen verkar ha stadgat sig som ett av gruppens standardtillfällen. Konceptet är alltså att alla hämtar sina "onödiga" saker och radar upp dem snyggt medan man samtidigt spionerar lite på vad andra har att erbjuda. Sedan får alla gå bakom startstrecket och på en given signal får alla rusa runt och plocka åt sig det de vill ha. Ett fint koncept som är populärt bland dem som har deltagit!

Marthakransen hade en träff 16 maj hos Marina Ylöstalo med "**frågepåsen**", dvs. man fick hitta på frågor och sedan fick alla dra frågor att svara på. Många fick en del att fundera på av frågorna. Kvällen var vacker och vädret på marthornas sida. Det åts rabarberkaka och klirutor. Som avslutning på kvällen hjälpte vi Christina att fixa bordsdekorsblommorna till förbundets vårmöte i Ebso.

Marthakransens medlemmar hade också möjlighet att delta i Tupperware-party hos May-Len måndagen den 3 juni.

Den 4 juli skötte Marthakransen **serveringen vid en av Sibbo Svenska församlingens sommarkonserter i Sibbo Kyrka**. Publiken hade kommit både från Sibbo och längre ifrån för att lyssna på Helsingin Juniorjouset.

Konserten var fin. Det är alltid trevligt att lyssna på duktiga ungdomar! Marthakransen hade frivillig kaffeavgift och publiken var mycket frivillig.

Marthakransarna samlades 28 augusti hos Maria Skog för att diskutera **höstens program**. Kvällen var trevlig och många goda idéer lades fram. Lördag 7 september hade Marthakransen **lumpinsamling** på daghemmet Arkens gård. Som vanligt var tacksamheten stor hos de människor som kunde lämna en del av sina gamla kläder till ny användning och som vanligt skötte Barbro Holmberg de praktiska arrangemangen. Stort tack till Barbro Holmberg. Föreningen Blåbandet i Tavastehus kommer och plockar upp lasten, som sedan återanvänds eller säljs på loppis beroende på kvalitén.

En trevlig kväll tillbringade ett gäng marthor 8 oktober hos Christina Grönroos i **dialektens tecken**. Som expert på dialekt bjöd man in Görel Jansson, som verkligen kan det här med dialekt. Genuint rolig är hon dessutom

**Julpyssel** ordnades i år som pysselmaraton med pyssel med olika program under tre dagar nämligen 24-26 november. Tillfällena var populära och många marthor lärde sig nya färdigheter och lyckades göra fint pyssel. Bland annat gjordes: Julbockar i gran och kransar, pepparkakshus, virkade korgar, julpakets dekorationer och pappersänglar.

En mörk och våt novemberkväll den 12.11.2013 besökte 11 Marthor restaurang **Casablanca** i Vårberga i Borgå för att smaka på det Marockanska köket. Ägaren till restaurangen är bördig från Savijärvi i Sibbo och gift med en marockan. Förrätterna var jätte förmånliga, huvudrätterna var jätte stora. Dessutom var efterrätterna gudomliga i smaken.

Ännu inför jul höll Marthakransen en **glöggkväll** 12 december hemma hos Helena Packalén. Helena hade dukat upp ett härligt bord med godheter och så kunde man få smaka på olika glöggsorter. Efter att vi ätit gott tog vi favorit i repris från vårens möte alltså frågepåsen.

Två första veckorna i juni ordnades två **kokkurser** för barn på Mårsbacka och två i Box på Skattåkersberg. Mårtensby-kurserna leddes av Markus Grönroos och Lina Holmberg. Box-kurserna leddes av Maija Pullinen med Lotta Westerlund som hjälpledare.

Under året har en Marthakransare fyllt jämna år och fått en vit ljuslykta som present. Marthakransen har donerat 130 € till Barnkliniken i Helsingfors.

Föreningen har aktivt deltagit på Mellersta Nylands Marthaförbund styrelsemöten och i dess verksamhet. Flera Marthakransare deltog också i planeringen och förverkligandet av vårmötet i Esbo, då Mellersta Nylands Marthadistrikt stod som arrangör.